

Aan het bestuur van  
De Laatste Eer  
Terpweg 22,  
8747NT Wons

Groningen 1 juni 2015

Geachte leden van het bestuur,

Drie jaar geleden overleed mijn tante Doutzen, de jongste zuster van mijn vader en daarmee ook de jongste dochter van mijn grootvader, de heer H. Scheweer. Mijn tante overleed vier dagen na haar man en ze hadden geen kinderen. Bij het opruimen van hun huis vond ik een schrift waarin mijn grootvader in 1935, bij het vijftienvijftigjarig bestaan van De Laatste Eer, een inleiding had geschreven over de oprichting en eerste 25 jaren van haar bestaan. Ik vond het heel interessant om te lezen hoe dat destijds was gegaan. Hoe 'burenplicht' niet meer naar behoren werkte, en er soms wat 'haastig' met de overledene werd omgegaan, vooral in drukke tijden zoals 'de ûngetiid'. Eigenlijk zou het zonde zijn als dit (ge)schrift verloren zou gaan. Met jullie penningmeester besprak ik of het schrift over de oprichting van De Laatste Eer, misschien voor jullie interessant zou zijn. Dat vonden jullie. Ik hoop dat jullie het schrift op een goede plek kunnen bewaren. Het is in elk geval zeer de moeite waard om te lezen.

Met vriendelijke groeten,

Eeke Scheweer  
Wilgenpad 15  
9741BZ Groningen

eeke49@hotmail.com